

1990 - 1999 Hoogtepunten in de Gemeente

Al snel na de zelfstandigwording van de gemeente komen er gesprekken over de nabije toekomst van de kerk. In maart **1990** wordt een beroep uitgebracht op ds. Wim Rietkerk die het beroep aanneemt en op 2 september **1990** wordt bevestigd als eerste predikant van onze gemeente voor 2 dagen in de week. In januari vertrekt de Gereformeerde Gemeente uit De Grote Geer. Aangezien ook het instrumentarium vertrekt, schaffen we na overleg een Johannes orgel aan. Voor de collecte worden collectebonnen geïntroduceerd.

De groei van de gemeente zet door naar zo'n 300 leden. De Grote Geer wordt te klein en daarom vertrekken we begin **1992** naar De Heemlanden. Ds. Rietkerk neemt in mei **1992** afscheid van de gemeente. Hij blijft consulent tot het einde van dat jaar. Er komt geen zelfstandige christelijke gereformeerde kerk in Houten.

In **1993** wordt ds. Dick Westerkamp beroepen die het beroep aanneemt en voorganger wordt in september **1993**. We kerken inmiddels in de Opstandingskerk wegens verbouwing van de Heemlanden. Door alle verhuizingen ontstaat er voor het eerst gedachten over de aanschaf van een eigen gebouw. In feb. **1994** verschijnt het eerste jaarboekje van onze gemeente. Over de vraag welke naam onze kerk moet gaan dragen, wordt men het nog niet eens. Dick schrijft (nov. **1995**) het eerste Visiedocument: LOP. De letters staan voor Luisterend, Open en Pastoraal. Dit geeft een karakteristiek van onze kerk op dit moment.

In **1996** komt voormalige boerderij Nieuwoord in beeld als gemeentecentrum. Er is dan nog geen sprake van een eigen gebouw. Wel komt er het 'probleem' van de grootte van de gemeente. In **1997** zijn er 460 leden. Gesproken wordt ook over wijkgroepen. Door de bouw van Houten-Zuid ontstaat er de Wijkgroep Houten-Zuid, er komt een gebedskring Houten-Zuid en er wordt zelfs gesproken over de stichting van een tweede gemeente aldaar. De kerkenraad onderzoekt mogelijkheden voor een zaalaanbouw naast een nieuw te bouwen buurtcentrum.

Op 24 januari **1998** vieren we het 10-jarig bestaan van de kerk.

In juli krijgen we van de gemeente Houten het beheer over wijkcentrum Nieuwoord.

En in september zijn er maar liefst drie initiatieven: invoeren van de ministry (gebed voor gelovigen na de dienst), de start van het Vietnamezen-project (studiehulp voor jonge Vietnamezen) en de uitvoering van de kerngroepengedachte.

Heemlanden 1992



Heemlanden 1992



Opstandingskerk 1993



Nieuwoord 1998