

2000 - 2010 Zending in de Gemeente

Het genoemde busproject (Destination/Go East) wordt voortgezet in een andere vorm: ontmoeting met (hang)jongeren in Houten, de MAD bus.

Vanaf **2000** komen er ook nieuwe zendingen, zendingsmedewerkers en 'kort verband vrijwilligers'.

De familie Frits en Monique v.d. Kerk richten zich op de christenen in Turkije. Zij richten een bezinnings- en conferentieoord op in Tatil Evi (ook meteen een zendingsdoel).

Mirjam Zuidema vertrekt naar China en hoopt in Lentestad het evangelie te brengen.

In **2006** start het Changemakers project, opgezet door Margrieta Haan. Het doel is om jongeren een steuntje in de rug geven, die iets in de zending willen gaan doen. Ze krijgen een vergoeding en we begeleiden hen terwijl ze weg waren.

De eerste Changemaker is Jan Pieter de Jong. Hij vaart een jaar mee met de Mercy Ships tussen Ghana en Liberia.

Changemakers zijn o.a. Mark de Boer, Timon van Genderen, Cees Peter van de Brink, Gersom en Esther Westerkamp, Christoph Westerkamp, Menno van Rookhuijzen en Amy Kroon.

Sinds februari **2016** valt changemakers onder team uitzendingen.



Deze Changemakers gingen je voor!!

Het Changemakers fonds is voor jongeren die zich als fulltime vrijwilliger gaan inzetten voor: een diaconaal project, evangelisatie, geloofsgroei, bijbelonderwijs, zending, training of een ander goede en zinvolle bezigheid.

**Ga jij ook op reis om God te dienen en hem beter te leren kennen?
Doe je dit minimaal 3 maanden en ga je naar het buitenland?**

Dan kom je in aanmerking voor financiële en praktische ondersteuning!
Neem dan contact op met Changemakers: mail naar

changemakers@delichtboog.nl

of bel Esther de Bruin: 06-13277632.