

2000 - 2010 Hoogtepunten in de Gemeente

In de nieuwe eeuw wordt het zoeken naar een eigen gebouw voortgezet. Houten-Zuid lijkt de aangewezen plek en de kerkenraad onderzoekt met de gemeente Houten naar een geschikte lokatie. Onze eisen: een eigen kerkzaal en genoeg nevenruimtes. Inmiddels worden diensten belegd in Wooncentrum De Loericker Stee in Houten-Zuid. Een commissie onderzoekt de mogelijkheid tot verzelfstandiging van Houten-Zuid. Uiteindelijk ketst een gebouw in Houten-Zuid af op te weinig nevenruimten. Maar het zoeken gaat verder.

Er wordt een nieuwe bouwcommissie ingesteld in **2004** en de aanvang van fondswerving (Actie Bouwkeet) voor een nieuw gebouw. In korte tijd wordt €600.000 bijeengebracht. Er wordt een architect gevonden en een nieuwe locatie: De Kruisboog, buiten de Rondweg. Inmiddels overschrijdt het aantal gemeenteleden de 1000 in januari **2005**.

Uniek is de televisieopname van een dienst van onze kerk op 27 februari **2005** in De Wetering.

In de herfst van **2006** gaat de bouw van start en eind **2007** is het gebouw gereed. Hier moet de naam van André Kok worden genoemd, die als zeer inspirerend voorzitter van de Bouwcommissie heel veel werk verzette en niet lang daarna door een tragisch ongeval het leven liet. Het gebouw ziet er niet als een kerk uit. Er is geen klokkentoren, er zijn geen hoge muren en ook geen klassiek orgel.

Wel is er veel aandacht besteed aan de kunstzinnige vorming, o.a. door een glazen mozaïek en glazen kruis, de gekleurde stoelen en de fraaie houten/glazen kansel. Ook vanwege het gebruik van veel glas door de architect ontvangt het gebouw de naam De Lichtboog.

De grote zaal (geschikt voor 600-800 mensen) trekt al snel veel christelijke instellingen aan voor allerlei activiteiten, waaronder bekende sprekers, concerten van diverse christelijke musici en bands.



Actiedag Bouwkeet



2007 Bouw Lichtboog: 1e paal geslagen door Martine Bakker.

