

1994 - ... Kinderkoor Chananja

Joke Geuverink schrijft...

Ik ga even met jullie terug in de tijd. Hoe zijn we aan zo'n geweldig mooi koor gekomen? En hoe komt het dat het koor nog steeds zo levendig is?

Eind 1993 was ik overblijfmoeder op De Wegwijzer evenals Janneke Middelkoop.

We zagen elkaar regelmatig en praatten over veel meer dan alleen overblijven. Janneke vertelde dat ze dirigente was van verschillende koren, waaronder twee kinderkoren. Toen begon er bij mij wat te kriebelen. Ik dacht: wat zou het leuk zijn als er ook een kinderkoor bij ons in de kerk zou

komen! In die tijd was de helft van onze kinderrijke gemeente onder de 12 jaar. En ik vroeg aan Janneke of ze er misschien nog een koor bij kon hebben. Gelukkig zei ze meteen: ja!

Op een maandagavond in april 1994 begonnen we in onze huiskamer. Spannend, want we wisten niet hoeveel kinderen er zouden komen. We werden verrast: de 1^e avond waren er 15 en de 2^e avond wel 25! Dat paste natuurlijk niet meer in ons huis, dus verhuisde het koor naar de nu afgebroken Bernhardschool in het Oude Dorp.

Na een maand waren er al 35 kinderen. Janneke en ik konden dit niet met ons tweeën regelen.

We vormden daarom een bestuur, samen met Anneke Versluis en Ellen Mol.

Een koor moet natuurlijk ook een naam hebben. Janneke had een koor dat *Chanoekia* heette. We wilden een naam die daarbij paste als de koren samen zouden optreden. We kwamen op de prachtige naam *Chananja*. Dat betekent: God is genadig. In het kerkblad van juni 1994 schreef Anneke hierover: "We hopen en vertrouwen dat God dit koor wil gebruiken om Zijn naam groot te maken".

Nou, dat is inderdaad gebeurd. Wat een zegen heeft Chananja met haar liederen uitgedragen!

En wat kwamen er veel kinderen op het koor, op een gegeven moment wel 60!

In het eerste jaar van Chananja was er bijna elke maand wel een optreden, met een eigen combo, in onze diensten, bij een korenavond van de vrienden van het Bätzorgel in Schalkwijk, bij een bevrijdingsconcert in de Opstandingskerk, op het Rond voor Pasen, in het voorprogramma van de Finse zangeres Nina Aström, op EO familiedagen en in andere kerken. De uitnodigingen bleven maar komen! En iedere keer opnieuw kwamen zij weer met eigentijdse liedjes met een duidelijke Boodschap!

In 2014 stopte Janneke Middelkoop met het dirigentschap.

Zij werd opgevolgd door Marije de Vries.

Met dank aan Joke Geuverink & Jacqueline Evers

