

1990 - 1999 Activiteiten in de Gemeente

In **1989** wordt het beroepingswerk voor een eigen dominee voortvarend ter hand genomen. In sept. **1990** is ds. Wim Rietkerk onze eerste predikant van NGK Houten. De kerkenraad komt met het eerste *Visiedocument*: Luisteren; Open; Praktisch (LOP). 's Middags komen er *leerdiensten*. We gaan participeren in het Interkerkelijk Beraad (IKB) Tot teleurstelling van onze christelijke gereformeerde leden wijst de Classis van de CGK-Utrecht-C. het verzoek om een samenwerkingsgemeente te worden af.

Ds. Wim Rietkerk doet in **1992** een stapje terug. In september **1993** wordt ds. Dick Westerkamp predikant van NGK Houten.

De Grote Geer wordt te klein. Na een kort verblijf in de Heemlanden verkassen we naar de Opstandingskerk.

In **1996** komt ook Nieuwoord in beeld. De kerk krijgt in **1998** de zeggenschap over het gebouw.

Qua jeugd zijn er ook ontwikkelingen. Onze tieners gaan naar het Flevo-festival. Het *kinderkoor* Chananja wordt opgericht, daarna *tienerkoor* Gideon's Gang (**1996**) en de eerste *diaconale reis* gaat van start: naar Roemenië. Initiatief voor oudere tieners/jonge 20-ers wordt De Wasserij (16-25 jaar).

Vele nieuwe initiatieven starten: Marriage-Encounter; Gebedspastoraat; de eerste Alpha-cursus; start kring geestelijke vernieuwing; de eerste Alpha-conferentie, daarna de eerste Youth-Alpha, waarna 21 jongeren belijdenis van hun geloof doen; de eerste Ministry-cursus start en de Stomerij-avond (12-15jaar) begint.

In **1998** wordt het idee van de *kerngroepen* ingevoerd. Door de grote aangroei van leden komt er een speciale *introductiecursus*, die nog steeds loopt. Op muziekgebied komen er zang- en bandleiders.



Welkom ds. Wim Rietkerk 1990



Go East Bus, Destination Tour 2003



Chananja 1995