

1981-1989 Zending



Zambia: Cor en Hanneke den Boer

In augustus **1988** vertrokken onze gemeenteleden naar Chikankata in Zambia. Cor werkte als arts in een ziekenhuis van het Leger des Heils. Naast de gebruikelijke werkzaamheden op de polikliniek, de zalen en chirurgie, deed hij staaroperaties en ging hij één keer per week de 'bush' in om afgelegen rural health centra te bezoeken. Hanneke was als vrijwilliger betrokken bij Community Development Project. Zij waren lid van United Church of Zambia, waar Hanneke regelmatig voorging. Hun zoons zijn in Chikankata geboren.



Suriname: Kees en Coby van der Ziel

Kees en Coby van der Ziel waren van **1979** tot **1998** in Suriname werkzaam.

Ze werkten aan de vertaling van het Nieuwe Testament in het Karaïbs, een indianentaal. In de begintijd woonden zij in het dorpje Bigiston aan de oostkust bij de grens met Frans Guyana. Na de coup van Bouterse en de onrust in het oosten vestigden zij zich ook in Paramaribo. De indianen vluchtten voor een deel naar familie in Frans Guyana. Afwisselend woonden en werkten Kees en Coby in de hoofdstad en in Frans Guyana.

