

## 1981-1989 Familie Westerkamp

In 1973 gaat Dick theologie studeren in Groningen. Jeannette Stegeman begint een jaar later met dezelfde studie. Zij trouwen in 1979. Na Dicks afstuderen in **1983** gaat het gezin op uitnodiging in juli naar Oeganda. De organisatie aldaar blijkt een chaos en na vier maanden zijn zij weer terug in Nederland. Om hen uit te zenden wordt Stichting EvTA opgericht. In juli **1984** gaan ze weer naar Oeganda. In de omgeving van Mbale geven ze beiden les aan een theologische opleiding. In **1985** zijn er twee staatsgrepen (Okello; Museveni), de situatie wordt gevaarlijk en ze worden in december teruggeroepen.

In Londen horen ze van een vacature in Rwanda. Begin **1988** wordt Dick bevestigd als zendingspredikant van de NGK te Groningen en in juni vertrekken ze naar Rwanda. In **1990** begint de oorlog tussen de Hutu's en Tutsi's. Veel blanken worden geëvacueerd. De Westerkampen besluiten nog te blijven. Op 23 juni **1993** keren zij terug naar Nederland en neemt Dick een beroep van de NGK Houten aan.

