

## 1981-1989 Gemeenteactiviteiten - Roemenië reis

Aan de wieg van deze reizen staan onze van oorsprong Hongaarse gemeenteleden Jozsef en Giti Bán. Via de neven van Jozsef, die theologiestudenten waren, raken zij op de hoogte van de nood van de gereformeerde predikanten en hun gemeenteleden in Roemenië. Dit is het gebied dat vóór de Tweede Wereldoorlog Hongaars gebied was, bekend als Transsylvanië. Jarenlang brengen zij allerlei spullen naar de Roemeense dominees waaraan gemeenteleden ook hun steentje bijdragen. In een gemeenteavond maken zij de gemeente bekend met de nood van onze broeders en zusters in Roemenië. Als gevolg daarvan wordt in november **1987** het Roemenie-comité opgericht. Het wordt dan meteen een zendingsdoel.

In de zomer van **1989** is de eerste reis. Er wordt naast voedsel en andere materiële hulp ook christelijke lectuur meegesmokkeld. Na de omwenteling in december **1989** volgt direct in januari **1990** een nieuw bezoek om de verworven 'vrijheid' mee te vieren.

Lange tijd brengt het comité twee keer per jaar, begeleid door vrijwilligers, hulpgoederen en financiële bijstand. Rond **2000** gaan ook diaconale jongerengroepen aan het begin van de zomervakantie een week naar Mezöbergenye (Berghia), om te helpen met klussen en kinderwerk. De laatste diaconale jongerenreis naar Berghia was in **2015**.

Speerpunten zijn nu: het onderhouden van de contacten met enkele predikantsgezinnen; daarnaast wordt ondersteuning gegeven aan de diaconie in drie gemeenten. Het streven blijft om jaarlijks een reis te organiseren naar de gemeenten in Roemenië.

